

19 ביוני 2024

בואו נהפוך את שילוב הפליטים לנורמה – פיליפו גרנדי, הנציב העליון של נציבות האו"ם לפליטים

היום, ביום הפליט הבינלאומי, אנו מכבדים את מיליוני האנשים ברחבי העולם שנאלצים לברוח מאלימות ומרדיפות. אנו חוגגים את החוסן המדהים שלהם ואת יכולתם להתחדש, למרות האתגרים המאיימים העומדים בפניהם.

לעתים רחוקות המצב נואש כמו במקום שאני נמצא בו כעת, בג'מ'אנג, דרום סודן. בחודשים האחרונים כמעט 700,000 אנשים חצו מסודן השכנה, תוך שהם נמלטים ממלחמה הרסנית שלקחה את בתיהם, את יקיריהם – את הכל. חלקם ברחו ממדינה זו לפני זמן רב כדי להימלט ממלחמת האזרחים של דרום סודן; כעת הם נאלצים לחזור למקום שעדיין נאבק להתאושש משנים של לחימה ורעב. אחרים הם – מורים, רופאים, חנוונים וחקלאים סודנים – שנאלצים כעת לנווט מציאות חדשה כפליטים.

פליטים המגיעים לגבול אינם רק בעיה של מדינות עשירות. שלושה רבעים מהפליטים בעולם חיים במדינות עם הכנסה נמוכה או צנועה – זהו שקר וחוסר אחריות לטעון שרוב האנשים הללו מנסים להגיע לאירופה או לארה"ב.

רק תראו את הטרגדיה המתרחשת בסודן, שכנותיה – דרום סודן, צ'אד, אתיופיה ומצרים, הן שמספקות מקלט לסודנים הבורחים מהאימה.

מדינות אלו מראות שסולידריות אפשרית גם בנסיבות המאתגרות ביותר. אני משבח אותן על כך. אך הן לא יכולות לעשות זאת לבדן. בתקופה של פילוג ותהפוכות, הפליטים – ואלה המארחים אותם – צריכים שכולנו נתאחד.

אנחנו חיים בעולם שבו מותירים קונפליקטים לבעבע לנצח. כאשר הרצון הפוליטי לפתור אותם נפקד לחלוטין. וגם כשהמשברים הללו מתרבים, הזכות לבקש מקלט מאוימת. ואם לא די בכך, ההשפעות העולמיות של שינויי האקלים גובות מחיר הרסני מתמיד – כולל כאן, כשהצפות חמורות צפויות להטביע כפרים ואדמות חקלאיות, אשר יסיפו למצוקותיה של דרום סודן.

אך ישנן סיבות רבות לתקווה. היום הוא גם יום לחגוג את ההתקדמות שנעשתה. כך, תוכנית פיתוח חדשה ונועזת בקניה תהפוך מחנות פליטים רבי שנים ליישובים שבהם לפליטים יהיו הזדמנויות טובות יותר להתקדם, וגישה מלאה למגוון שירותים. בקולומביה, נציבות האו"ם לפליטים תומכת במערכת ממשלתית שתכניס כמעט 2.3 מיליון ונצואליינים לשוק העבודה. באוקראינה עזרנו ביצירת פלטפורמה שתומכת באלו אשר חוזרים לאט ובזהירות בכדי לתקן או לבנות מחדש את ביתם.

גישה ארוכת טווח זו היא המפתח – פעילות ברת קיימא בחינוך, אנרגיה, ביטחון תזונתי, תעסוקה, דיור ועוד, עבודה עם מדינות, שותפים לפיתוח בינלאומי ואחרים. בואו לא נשאיר פליטים ב'לימבו'; במקום זאת, בואו ניתן להם את ההזדמנות להשתמש בכישוריהם ובכישורונותיהם ולתרום לקהילות שקיבלו אותם בברכה.

חייבות להיות גם דרכים בטוחות וחוקיות לפליטים להתיישב במקום אחר, בין אם באמצעות אשרות עבודה, מלגות או יישוב מחדש במדינה אחרת. ללא האפשרויות הללו, יותר אנשים יפנו למבריחים בחיפוש נואש אחר תקווה והזדמנות.

כל זה דורש השקעה. המימון הבינלאומי הניתן לצורך סיוע לנמלטים מהמלחמה בסודן, ועל מנת לאפשר לרשויות המקומיות ולקהילות המארחות להרחיב תשתיות, יישובים ושירותים – נכשל. וברחבי עולם, משברים רבים אחרים מוזנחים באופן דומה.



ביום הפליט הבינלאומי ובכל יום, כולנו יכולים לעשות יותר בכדי להראות סולידריות עם פליטים ולפעול למען עולם שבו הם מתקבלים בברכה, או יכולים לחזור הביתה בשלום. עם אומץ, מחויבות וחמלה, הפתרונות נמצאים בהישג ידנו.