

## **הודעה מפי הנציב העליון של האו"ם לענייני פליטים, פיליפו גרנדי,**

### **לרגל יום הפליט הבינלאומי, 20 ביוני 2021**

לפני יומיים הודענו כי מספר חסר תקדים של אנשים נאלצו לברוח מבתייהם. למעלה מ-82.4 מיליון גברים, נשים וילדים אשר עולמם התהפך עליהם בשל מלחמה, אלימות ורדיפות. בזמן שאנו בילינו חלק ניכר מהשנה האחרונה בבית בכדי להישאר בטוחים, הם נאלצו לנוס מבתייהם רק בכדי להישאר בחיים.

לאור העובדה כי לכאורה מנהיגי העולם אינם מסוגלים או אינם רוצים לעשות שלום, יותר ויותר עקורים משלמים את המחיר. רק בשלוש השנים האחרונות נולדו כמיליון ילדים לחיי גלות. מה טומן עתידים? אילו הזדמנויות יהיו להם לממש את הפוטנציאל שלהם?

היום, יום הפליטים הבינלאומי, אמור לשמש תזכורת שאינה משתמעת לשתי פנים עבור פוליטיקאים בדבר הצורך לפעול ביתר שאת בכדי למנוע ולפתור סכסוכים ומשברים, הצורך ההכרחי להגן על אנשים ללא קשר לגזע, לאום, אמונות או מאפיינים אחרים, וכן הצורך לדבר ולהילחם בעוולות, במקום לתדלק מסרים של פילוג ושנאה. על פוליטיקאים למצוא פתרונות פרגמטיים וברי קיימא למשברים במקום להאשים אחרים או להסית נגד קורבנות.

במילים פשוטות, מנהיגים צריכים להתגייס ולעבוד יחד כדי לפתור את האתגרים הגלובליים של ימינו.

יחד עם זאת, יום הפליט הבינלאומי הוא גם הזדמנות לחגוג את עוז רוחם של פליטים. אלו אשר נלקח מהם הכל ובכל זאת הם ממשיכים, הם נושאים לעתים קרובות את הפצעים הגלויים והחבויים של המלחמה, הרדיפה וחרדת הגלות.

במהלך החודשים האחרונים, בתקופה שעוצבה על-ידי המגפה, ראינו כי פליטים – למרות שיש להם זכות וצורך בהגנה, בטחון ותמיכה בינלאומיים - תורמים ומסייעים זה לזה ולקהילות המארחות שלהם.

כאשר ניתנה להם ההזדמנות, הם רצו לקווי החזית של המענה למגפת וירוס הקורונה כרופאים, אחיות, מנקים, עובדי סיוע, מטפלים, חנוונים, אנשי חינוך ותפקידים רבים אחרים, כשהם מספקים שירותים חיוניים בשעה שנאבקנו כולנו יחד בנגיף. ראינו אותם ואת מארחהם חולקים בצורה חסרת אנוכיות משאבים דלים ומעניקים תמיכה לנזקקים ביותר.

בחודש הבא נראה אותם בזירה אחרת המדגימה מה ניתן להשיג כאשר הם נכללים בחברה וניתנות להם אותן הזדמנויות כמו לכולנו: הפליטים הספורטאים יתקרבו לקו הזינוק על מנת להתחרות עם הטובים בעולם באולימפיאדת טוקיו.

אם כך, ביום הפליטים הבינלאומי, בעודנו לוקחים רגע על מנת להביע סולידריות עם פליטים בקהילותינו ובעולם כולו, אני מקווה שכל אחד מאיתנו יכיר ויתפעל גם מהדחף, הנחישות והתרומה של אנשים אשר נאלצים לברוח מבתייהם. עמיתיי ואני זוכים לחזות בכל יום בהתמדתם ובהישגיהם, אשר במיוחד היום – אמורים להוות מקור השראה לכולם, בכל מקום.